

# De Vreedzame school

Ons programma voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Op de Franciscusschool  
werken we met het  
programma voor sociaal  
emotionele vorming:  
De Vreedzame school.



Een Vreedzame school is een school waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat.



Doordat we leren elkaar opstekers te geven en geen afbrekers, gaan we op een positieve manier met elkaar om.



We leren onze grenzen  
en de grenzen van de  
ander respecteren.



Door kennis te nemen  
van allerlei soorten  
emoties, kunnen we  
elkaar beter begrijpen.

<https://youtu.be/CMe8ST47Lag>



Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school is **mediatie** door leerlingen uit groep 7 en 8. Zij zijn aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.



Als de leerlingen er niet uitkomen met behulp van een mediator, dan helpt de leerkracht om het conflict uiteindelijk samen op te lossen.





De Vreedzame school  
werkt: we zijn  
“goedvoormekaar”!  
Tijdens een  
kennismakingsgesprek,  
nieuwsbrieven en  
ouderavonden blijven  
we u hierover  
informereren.

